



## World Record Attempt 27 uur badminton

## Badminton Vereniging Almere



**Naam:** Rick Blok

**Geboren:** 20 maart 1990 te Naarden

**Familie:** Vader Ronald, moeder José, en zusje Renée. We hebben het gezellig thuis.

**Opleiding:** Ik zit in het 1<sup>st</sup>e jaar van de opleiding Sportmarketing en management aan de Hogeschool van Amsterdam. Vorig jaar heb ik het HAVO diploma gehaald.

**Werk:**

Als vakantiewerk werk ik bij mijn moeder op kantoor en ik geef training bij BVA aan recreanten en jeugd.

**Karakter:** Ik ben actief en erg sportief, over het algemeen ben ik wel rustig.

**Team:** Dit jaar in team 11, samen met Steven van Puffelen, Krijn Hoetmer, Suzanne Paap, Mariska Post en Sharon Eevenaar. Het was een heel gezellig team, vooral na het spelen.

**Badmintonspecialiteiten:** Ik heb een ijzersterke conditie. De Dubbel en Mix vind ik het leukst om te doen.

**Vakantie:** Tot nu toe ben ik altijd met mijn ouders mee geweest. We gingen altijd naar de zon. Ik houd van een actieve, sportieve vakantie. Ik ga vaak fietsen,

zwemmen, enz. Dit jaar ga ik op vakantie met Steven en Arne naar Blanes.

**Idool:** Heb ik niet echt.

**Film:** Ik houd wel van films. Vooral actie en comédie films. Ik vind The Gladiator, 300, Tears of the Sun, Stomp the Yard en the Last Samurai goede films.

**Lezen:** Ik lees vrij weinig.

**Muziek:** Ik vind alles wel goed, zolang er maar een goed ritme in zit en het niet te druk wordt, bijvoorbeeld geen Hardcore. Ik heb verder niet een specifieke artiest maar wel een paar die ik veel luister namelijk: T.I, T-pain, Lil-wayne, Tupac, Akon, Kanye West, etc.

**Eten/Drinken:** Lasagne vind ik erg lekker en ook voor Mexicaans eten kan je me wakker maken. Ik drink vaak water en dubbel friss. Bij het uitgaan een biertje.

**Andere hobby's:** Sporten in het algemeen, vooral voetbal. Muziek luisteren doe ik ook graag..

**TV:** 's avonds kijk ik wel tv. Ik kijk dan naar comedies, zoals Two and a Half Men en de Lama's. Ik ben ook een fan van Friends.

**Wat vind je van BV Almere**

Ik vind BV Almere een beetje te groot aan het worden. Er komen te veel mensen van buitenaf bij, dit blokkeert de doorgroei van 'eigen' leden.

Verder vind ik het een hele gezellige vereniging met veel leuke mensen.

*Start recordpoging 27 februari 2009 - 13.00 uur  
Einde recordpoging 28 februari 2009 16.00 uur  
Locatie: Sportcomplex "De Toekomstgroep"*